

TO  
GE  
TH  
ER



AC  
TS

VLUCHT  
NAAR  
EEN  
NIEUW  
LEVEN



Wij van Together Acts willen een magazine gaan realiseren waarin de verhalen van werknemers in vluchtelingenorganisaties het verhaal van vluchtelingen vertellen, die zijn gevlucht uit hun land voor een beter bestaan hier in Nederland. Ons doel is om hen en vluchtelingen een stem te geven en daarmee begrip en waardering te laten ontstaan bij de lezer.

We creëren een magazine over vluchtelingen in de LGBT community, omdat deze gemeenschap in die landen hun seksuele geaardheid niet konden laten zien, zoals wij dat in Nederland wel kunnen.

Daarom vinden wij het belangrijk dat wij die gemeenschap een medium aanbieden om hun verhaal en ervaringen te delen met de rest van Nederland.

We hopen we dat de lezer van het magazine de rechten omtrent de LGBT community die wij hier wel in Nederland hebben meer waarderen en inzien dat dit niet in alle landen het geval is.



# V I S I E



# WIE

## B A B E T T E



Hi! Ik ben Babetwte van den Bos, 21 jaar en ik kom uit Den Haag. Ik zit in mijn 2e jaar van Leisure & Events Management en ik vind voornamelijk maatschappelijke problemen en goede doelen interessant. Verder ben ik dol op reizen en hoop ik ooit een wereldreis te kunnen maken, waarbij ik mijzelf tegelijkertijd in kan zetten als vrijwilliger voor een goed doel in een ontwikkelingsland. Ik hoop nu bij te kunnen dragen door een podium te bieden voor, nu nog, ongehoorde verhalen.

# ZIJN

## I M A A N I



Hola, mijn naam is Imaani Macnack, 21 jaar en woon in Breda. Zit nu in mijn tweede jaar van Leisure & events management! Ik vind het belangrijk dat er een podium is voor iedereen om zijn verhalen met de wereld te delen, zodat we van elkaar kunnen leren en groeien. Verder hou ik zelf van films kijken, bakken, reizen en uitgaan natuurlijk!

## K E Y A



Ik ben Keya Telkamp, 20 jaar en kom uit Leiden. Ik zit nu in mijn 2e jaar van leisure & events management. Ik hou heel erg van reizen om nieuwe culturen te proeven, en niet te vergeten: het eten! De maatschappelijke en duurzame kant van Leisure is mijn 'drive' en daar hou ik me dus ook graag mee bezig. Een wereld met een hoge kwaliteit van leven voor iedereen en waar we zorg dragen voor het milieu is mijn uitgangspunt voor een goede toekomst.

# WIJ

## T E D D Y



Mijn naam is Teddy Quatfass, 25 jaar en woon in Den Haag. In mijn 2e jaar van Leisure & Events Management hou ik mij bezig met maatschappelijke belangen. Ik vind het belangrijk dat ongesproken verhalen verteld worden daarom zit ik bij Together Acts. Verder hou ik van zelf bakken en nieuwe recepten ontdekken, naast gamen heb ik een nieuwe hobby ondeckt: haken.

# S A M E N W E R K I N G

Wij zijn in samenwerkingen aangegaan met Rainbow Den Haag gefocust op hun project genaamd LGBT refugees en LGBT Asylum Support.

## Rainbow Den Haag LGBT Refugees Den Haag

Stichting Rainbow Den Haag is a volunteer organisation founded in December 2002. Rainbow Den Haag focuses on discussion and acceptance of sexual diversity within The Hague migrant groups. Rainbow Den Haag does this with the vision that everyone has the right to live their lives as it suits them best.

People who feel uncomfortable with the standards going for his or her sex, or who identify themselves with the opposite sex other than their biological sex, are often not able to discuss this within their social environment.

Rainbow Den Haag is supporting these people by organising the following activities:

- a two monthly intercultural evening meeting.
- larger or smaller dialogue meetings.
- openness to personal conversations.

This project is aimed at LGBT refugees. Meetings are regularly organized where visitors can meet in a secure environment, share experiences, do some dancing etc. Guest speakers are invited to give information about topics that are useful to refugees.

Facebook: [lgbt refugees den haag](#)



# LGTB Asylum Support

LGTB Asylum Support is een Non Gouvernement Organisatie. Wij ondersteunen asielzoekers die net in Nederland zijn. Wij zijn een schakel tussen LGBT-mannen en -vrouwen en andere Nederlandse organisaties die asielzoekers willen helpen. Wij werken vooral in Noord Nederland.

## WAT ONS BEWEEGT

Onder de groep van asielzoekers is een kleine, kwetsbare groep die vanwege hun seksuele geaardheid hun land ontvluchten. Hun culturele en religieuze achtergrond en de soms zeer traumatische ervaringen in het land van herkomst belemmeren het (openlijk) praten over hun seksuele voorkeur. Eenmaal in Nederland worden zij door het COA ( Centraal Orgaan voor Asielzoekers) op basis van hun nationaliteit geselecteerd en gehuisvest. Hierdoor komen ze weer in aanraking met de mensen, discriminatie en intimidatie die zij juist ontvluchtten.

Vrijwel alle LGBT asielzoekers belanden voor een tweede maal in de kast. Juist in Nederland zou deze beperking van de vrijheid niet nodig mogen zijn. Het gaat om enkele tientallen LGBT asielzoekers die in de regio Noord Nederland zo in de verdrukking komen.

## WAT WIJ WILLEN BEREIKEN

Veel van deze vluchtelingen ondervinden in het opvangcentrum ook weer problemen vanwege hun geaardheid en hebben dringend behoefte aan goede begeleiding en sociale opvang. Wij verdedigen de rechten van deze LGBT asielzoekers, halen ze uit hun isolement en begeleiden ze in de asielprocedure: zo trainen wij ze om gedurende deze procedure juist open te zijn over hun seksuele geaardheid. Iets dat tegengesteld is aan hun instinct tot overleven.

## HOE WIJ WERKEN

Door middel van een uitgebreid LGBT-netwerk komen wij heel direct en snel in contact met de asielzoeker die net in Nederland is. Wij brengen asielzoekers op een veilige manier met elkaar in contact. Ook nemen wij initiatief tot noodopvang, agenderen deze problematiek op de politieke agenda en leggen contacten met regionale COA's en plaatselijke overheden.

In het algemeen komen vluchtelingen uit gebieden met extreem geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. LGBT Asylum Support werkt binnen de Nederlandse wettelijke kaders en stelt als voorwaarde dat iedereen zich op onze social-media en tijdens bijeenkomsten onthoudt van politieke ideologieën en religieuze overtuigingen. Vanzelfsprekend respecteren wij de diversiteit in de culturele achtergronden.

# LGBT + VLUCHTELINGEN

**Fine Birahij, teamleider VluchtelingenWerk juridisch, Blaak 22**

**Fine**

vertelde ons dat er een verkeerd beeld over vluchtelingen rond gaat. Men denkt dat elke vluchteling een bak met geld krijgt en dat zomaar mag houden. Maar eigenlijk op het moment dat een vluchteling zijn verblijfsvergunning krijgt staan ze al in de schulden. Ze krijgen een x bedrag voor een studie, dat ze moeten terug betalen als ze het niet binnen een bepaalde tijd behalen. Vaak weten ze hier niet van af. Daarnaast krijgen ze een bedrag dat ze kunnen besteden voor interieur en huur. Vaak denken mensen dat vluchtelingen een ingericht huis krijgen, deze opvatting klopt dus niet.

**“Voornamelijk de negatieve aspecten van vluchtelingen worden gepubliceerd in de media. Daarbij komt dat er vaak wordt vergeten dat delicten ook in de gewone stad gebeuren. De media benadrukt het heel erg”**

**(persoonlijke communicatie, 2019).**



**Erik Olijerhoek. Projectleider van Hello Leiden.**

Het is een plek waar initiatieven voor vluchtelingen samenkomen. Het is ook een ontmoetingsplaats voor ex vluchtelingen, nieuwe vluchtelingen, Nederlanders en organisaties. Hier werden speciale netwerk bijeenkomsten per thema georganiseerd. Hij vertelde mij nadat ik had gevraagd of het werkte: In eerste instantie wel. Later kwamen er veel vluchtelingen naar Leiden (Nederland) en er was een gekke soort concurrentie tussen organisaties die iets wilden betekenen. Ik wilde er zijn voor vluchtelingen. Maar dat ze het zelf zouden organiseren. Toen die concurrentie van activiteiten ontstond ben ik afgehaakt.

## LHBT-VLUCHTELING MAHMOUD (27) IS NIET GAY GENOEG VOOR VERBLIJFSVERGUNNING

Vanwege zijn homoseksualiteit vluchtte de 27-jarige Mahmoud vanuit zijn geboorteland Egypte naar Nederland. Een verblijfsvergunning heeft hij nog altijd niet, want de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) twijfelt aan zijn geaardheid. "Ik kon hier pas voor het eerst openlijk en in vertrouwen met iemand praten over mijn geaardheid. Het voelde als een coming-out."



NPO 3FM 12 DECEMBER 2019



## "Voortdurende angst"

"Homovluchtelingen leven in voortdurende angst", zegt de 40-jarige Syrische vluchteling Hassino die in 2014 naar Duitsland kwam. Hij moest vluchten uit het azc in Berlijn. "Zelfs als ze niet weten dat je homo bent, is er de angst dat dit toch naar buiten komt."

Alaa Ammar vluchtte naar Nederland, niet alleen voor de oorlog in Syrië maar ook voor vervolging omdat hij homo is. Hij vond niet de veilige haven waarop hij hoopte. Helaas staat zijn verhaal niet op zich.

## HOMO'S IN AZC : "WE LEVEN VOORTDUREND IN ANGST".

De 28-jarige Ammar kwam samen met vier andere homoseksuele vrienden terecht in het aanmeldcentrum in Ter Apel. "Al na een uur zochten ze ons op. Na drie uur begonnen ze met vechten", zegt Ammar in een interview met persbureau AP.

In Spanje werden migranten uit Kameroen en Marokko mishandeld in asielzoekerscentra. Ze hebben nu een speciaal verzoek in gediend bij de Spaanse regering om een status te krijgen vanwege die mishandelingen. In Finland is na enkele gevallen van mishandeling besloten om aparte ruimtes te maken voor homo's die bang zijn voor anderen.



RTL NIEUWS 22 FEBRUARI 2016



